

Vertellen

Wie volg je?

Matteüs 4:12-22

22 januari 2023

22 januari 2023

Vertelling 4-7 jaar

De hoogste tijd

Daar langs het water loopt Jezus. Af en toe komt hij iemand tegen. Dan zwaait hij even en hij glimlacht. 'Hallo', zegt hij. 'Het is de hoogste tijd!'

De mensen die het horen, luisteren goed. 'De hoogste tijd? Waarvoor is het de hoogste tijd?'

Jezus vertelt verder. 'Het is de hoogste tijd om het anders te doen.' Jezus vertelt de mensen over een nieuwe wereld. Waar de mensen voor elkaar zorgen. Waar het fijn is. En dat die wereld nu al begonnen is. Als we zorgen voor elkaar en luisteren naar God. Jezus wil nog veel meer mensen vertellen over God en de nieuwe wereld. Hij gaat op zoek naar helpers. Daar op het water ziet hij Petrus en Andreas. Ze varen op een boot. Ze gooien hun netten in het water en vangen vissen.

Jezus zwaait naar ze. 'Komen jullie mee?' roept hij. 'Volg mij maar. Dan helpen jullie mij om mensen te vangen in plaats van vissen!'

Petrus en Andreas laten hun netten in de boot liggen. Die hebben ze niet meer nodig. Ze gaan met Jezus mee.

Even verderop ligt een boot in het zand. Bij de boot zijn Jakobus en Johannes druk aan het werk. Ze kijken goed naar hun netten. Zien ze een groot gat, dan maken ze het dicht. Zo blijven de vissen goed in het net zitten en kunnen ze er heel veel vangen.

'Hallo', zegt Jezus tegen Jakobus en Johannes. 'Volgen jullie mij? Het is de hoogste tijd.'

Petrus en Johannes laten de netten liggen. Die hebben ze niet meer nodig. Ze staan op en gaan met Jezus mee.

Jolanda van der Marel



Werkvormen

4-7 jaar



Gesprek: De vissers volgen Jezus gelijk. Waarom zouden ze dat doen? Wat zouden ze hebben gevoeld of gedacht?



Spel: Zet een bak Lego en/of Playmobil neer en laat de kinderen het verhaal 'nabouwen' en uitspelen.



Spel: Laat een van de kinderen door de ruimte lopen. Zwaait hij naar een ander, dan gaat dit kind achter hem aan. Net zolang tot iedereen 'geroepen' is. Het voorste kind loopt een route en de rest mag volgen.



Creatief: Zoek op internet het schilderij van Duccio di Buoninsegna, 'De roeping van de apostelen Petrus en Andreas' op. Vraag de kinderen wie ze hier zien. Laat hen dit kunstwerk naschilderen in simpele lijnen. Ook kunnen ze er spreekwolkjes bijmaken waar een zin in kan staan die de figuren mogelijk gezegd kunnen hebben.